

Vervolg van klasberichten — Studio Globo

STUDIO GLOBO. Op maandag, 20 november ll. bezochten de lln. van het 5de leerjaar A en B o.l.v. hun leerkrachten juf Marleen en juf Vera Studio Globo in Hasselt voor een inleefspel rond het thema 'Achter de Muur'.

De voorbereiding. Gedurende de voorbije 2 weken werkten we in de klas tijdens verschillende godsdienst- en taallessen rond dit project. We namen a.h.w. een kijkje "achter de muur" van onze eigen, heel diverse samenleving. In het project maakten we kennis met vijf 11-jarige kinderen uit het dorpje 'Oosterbeke', nl: Kim, Daan, Evy, Sammy en Mourad, elk met hun eigen verhaal, hun ervaringen, dromen en wensen. Ze staan met beide voeten in onze hedendaagse wereld. Ook zij worden geconfronteerd met onze diverse samenleving en met het feit dat hierin niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Sommige mensen vallen uit de boot en dat is niet correct/eerlijk.

Aan de hand van leuk multimediamateriaal en een aangepast werkboekje stapten we mee in het verhaal van de 5. Het stimuleerde ons om van hieruit verbanden te leggen met gelijkaardige situaties in onze eigen omgeving.



Het **inleefspel op 20 november bij Studio Globo** te Hasselt was een vervolg op deze voorbereidende lessen. Gedurende een halve dag konden we zelf ondervinden hoe het is als je in kansarme situaties terechtkomt. Er was daar een dorp met echte huizen en een skatepark nagebouwd (net zoals de scène voor een filmopname), heel indrukwekkend. Per 2 of 3 mochten we zo een huis 'bewonen'. In elk huis lag een opdrachtkaart klaar met hierop een probleemsituatie die we moesten proberen op te lossen, ofwel zelf, ofwel m.b.v. de wijkmanager op het OCMW (= juf Vera en juf Marleen).

In het dorp vond je diverse huizen terug. Je had er:

- een werkhuis waar je allerlei materiaal kon lenen
- een fotograaf die foto's moest trekken
- een skatepark dat opgeruimd moest worden
- een Oxfam-wereldwinkel en een kringloopwinkel waar dingen gekocht konden worden
- een huis waar de bewoners omwille van 'asbest' van het ene op het andere moment op straat werden gezet. Zij moesten op zoek gaan naar een nieuwe woning.
- een huis met een budgetmeter die afsprong omdat er te weinig elektriciteit beschikbaar was om de taart voor het buurtfeest te bakken. Bovendien was er te weinig geld in huis om een nieuwe oplaadkaart te kopen.
- een huis waar de buurtkrant werd gedrukt
- een woonhuis van een moslimgezin met typische gebruiken
- een voedselbank waar mensen met beperkt budget een voedselpakket konden gaan afhalen
- een buurthuis waar we een echt buurtfeest mochten organiseren, waar we zelf koffie + thee + chocomelk mochten maken en waar we de afwasmachine mochten bedienen.



Uiteindelijk raakten aan het einde van de voormiddag al de problemen opgelost en kon het buurtfeest met de echte, zelfgebakken taart doorgaan → GEWELDIG :-)!!!

Achteraf stonden we nog even stil bij de gevoelens die tijdens het spel in ons opgekomen waren: krachtig - blij - verbonden - boos - bang - schaamte.

Het was écht een hééél toffe en leerrijke ervaring!

's Namiddags deden we, aansluitend bij het inleefspel een **buurtwandeling**. De organisatoren willen hiermee het inleefspel dat voormiddag gespeeld werd, omzetten in de realiteit.

Runkst is de wijk van Hasselt met veel diversiteit: 50% van de bewoners zijn van niet-Belgische afkomst, met een hoog werkloosheidscijfer tot gevolg en daardoor ook meer (kans-)armoede.

We konden de diversiteit zien op straat, in huizen, winkels, kleding, ... We konden kansarmoede zien maar we konden ook zien dat een sterke buurtwerking veel mensen helpt om in moeilijke omstandigheden te leven. Een sterke solidariteit en veel vrijwillige inzet maakt van de buurt Runkst een levende samenleving.



Met een stratenplan, een fototoestel, een uitgestippelde route en een paraplu gingen we in de stromende regen op pad. Op 10 plaatsen hielden we even halt voor wat achtergrondinformatie of om de omgeving te observeren. Op enkele plaatsen konden we binnengaan en werden we onthaald door een medewerker die ons wat uitleg gaf. Dit was écht interessant. Zo bezochten we o.a.

- **Het Wisselke** = een ruilwinkel. Je koopt er niets, je ruilt er. Je vindt er spulletjes voor baby's en peuters van 0 tot 3 jaar. Betalen aan de kassa doe je niet met geld maar met stempels die je kan verdienen als je zelf spulletjes binnen brengt in 't Wisselke en te ruilen voor iets wat je nodig hebt. Door te geven en te delen maak je je leven goedkoper en is er minder afval.
- **De Kringwinkel 'Okazi'**
- **Het sociaal restaurant 'Klavertje Vier'**. Hier ligt de klemtoon niet alleen op 'eten' maar ook op 'ontmoeten'. De uitbaters willen ook mensen met een laag inkomen de kans geven om op restaurant te gaan. De prijzen zijn hier laag. Dit kan enkel lukken omdat er niemand geld moet verdienen met dit restaurant. Veel mensen die er werken, komen als vrijwilliger meehelpen bij de bediening, de afwas, de poets,...

Helaas was er wegens tijdgebrek geen tijd meer voor een tas lekkere, warme choco :-(...

Veel te snel kwam er een einde aan deze dag vol nieuwe ervaringen. Het was écht de moeite waard!

Merry *Christmas*

