

BOXLETTERTJE



Jaargang 2013-2014 — n° 3 — vakantie-editie

INHOUD:

Voorwoord	2
De top tien	3
Dossier:	
Ik ga op reis en ik neem mee ...	4
De klas van juf Camy	6
Nieuwssprokkels	7
Ter Heide dag	8
Schoolfeest	9
Verkeersactie	10
Ouderraadweekend	10
Uit de klas van	11
Heer in het verkeer	18
O, zit dat zo	19
Ons vriendenboekje	20
Koken met kinderen	21
Met KO de natuur in	22
Kalender	23

VEEL LEESPLEZIER

Boxlettertje is een uitgave van de ouderraad van de Katholieke Basisschool Boxbergheide en verschijnt drie keer per jaar.

Boxlettertje is teamwork. Je vindt de hele ploeg op www.ouderraadboxbergheide.be

Verantwoordelijke uitgever:
Nathalie Delsaer,
voorzitter ouderraad,
p.a. Boxbergstraat 1, Genk

Een speciale dankjewel aan alle kinderen, juffen en meesters voor de talrijke teksten.



Gunnar stuurt je alvast vakantiegroetjes van aan zee.

fijne vakantie !!!



WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Hallo !

Het einde van een schooljaar... altijd een periode van veel veranderingen: weer aanpassen aan het vakantieritme, afscheid nemen van klasgenoten en leerkrachten, vakantieplannen maken en misschien zelfs een start in een nieuwe school voorbereiden.

Maar aan het einde van een schooljaar moet je ook altijd even terugblikken: terugblikken naar de fijne en minder fijne momenten van het schooljaar, terugkijken naar de lessen en de toetsen, de mopjes en de fopjes, plezier en verdriet, naar nieuwe vriendschappen en oude bekenden, leuke activiteiten en saaie vakken,...

Terugblikken betekent dan op zijn beurt weer stilstaan: stilstaan bij wat voorbij is of stilstaan bij wat nog moet komen. Het Boxlettertje helpt u graag bij het terugblikken en het stilstaan. We bundelden activiteiten, vriendschappen, fopjes en mopjes en goten het in dit mooie exemplaar. Zo zorgt onze redactie in samenwerking met de vele schrijfgrage kinderen voor een goed gevuld boekje.

Graag blik ook ik even terug op het afgelopen schooljaar. Voor de ouderraad was het wederom een goed gevuld schooljaar met vele helpende handen, leuke activiteiten, nieuwe kennismakingen, fijne ideeën en vele meningen. Een groot dankjewel daarvoor aan mijn team! Een team dat niet veel stilzit... want nu alweer komen er nieuwe ideeën voor een kersvers schooljaar opborrelen. Maar eerst... welverdiende rust! Even weg van school, genieten van zeeën van tijd.



Als dit jaar het 6^e leerjaar op je programma stond, dan wensen we je een goede reis toe! Het onbekende tegemoet, een nieuwe weg inslaan, een stapje dichterbij "groot zijn".

Anders zien we je graag terugkeren op de openklasdag op 28 augustus en voor een nieuw schooljaar op 1 september met nieuwe verhalen en verse fopjes en mopjes om ook dan weer te kunnen terugblikken.

Maar dan, hopelijk, op een erg zonnige en deugddoende zomer.

Veel leesplezier!

Nathalie Delsaer
Voorzitter



info@ouderraadboxbergheide.be



www.ouderraadboxbergheide.be
www.bsboxbergheide.be



www.facebook.com/ouderraadboxbergheide
www.facebook.com/basisschoolboxbergheide



besloten facebookgroep : Ouders Basisschool Boxbergheide





Ik ga op vakantie en ik neem mee ...

We vroegen aan 100 leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar wat zij zeker meenemen op vakantie.

Er zijn leerlingen die het groots zien en niet vertrekken zonder hun huis, hun camper, een vliegtuig, paarden, een boot, een zwembad.

Er zijn jongens en meisjes die het praktisch zien en liever vertrekken "met een reiskoffer", een EHBO-doos, een middeltje tegen..., oordopjes, eten, drinken en een eigen voorraad koekjes en snoep en toegang tot het internet. Ja, er zijn er zelfs die graag hun eigen bed, deken of kussen willen meenemen.

Er zijn leerlingen die het avontuurlijk zien en er met hun eigen coole tent er op uit willen trekken, naar de bergen of in het bos, met het visgerief onder de arm. Een ander zou dan toch weer liever zijn duikspullen mee willen.

Er zijn ook meisjes en jongens die liever een goed boek, een strip (vooral van FC De Kampioenen), een dagboek of liever een muziekinstrument meenemen. Speelgoed, een goed gezelschapsspel en een reis-spel horen er ook bij.

Maar de volgende 10 antwoorden haalden echter het meeste aantal stemmen:

1. Jullie gaan het liefst op vakantie met je familie.
2. Als het kan, nemen jullie je huisdieren mee (chinchilla's en paarden inbegrepen).
3. Graag nemen jullie ook (veel) geld mee.
4. Jullie gaan graag met vriendinnen en/of vrienden op vakantie, met of zonder familie erbij.
5. Zonder minstens één lievelings- of geluksknuffel gaan de meesten van jullie niet op pad.
6. Een voorraad eigen snoep, koekjes en drinken horen er ook bij.
7. Een product tegen de muggen en eentje om je te beschermen tegen de zon kwam ook veel voor in jullie top 3. En op een gedeelde zevende plaats: een goed boek en/of een stripalbum.
8. Een waveboard en skateboard is helemaal "in" en staat daarom op de achtste plaats genoteerd.



9. Ook verplaatsen jullie je graag met de step, stuntstep of elektrische step op reis.
10. Op de tiende plaats geëindigd: een bal, basketbal of voetbal. En ook, daar is geen uitleg bij nodig: "kleren".

Ik ga op reis en ik neem mee ...

Spulletjes

Iedereen weet uiteraard dat je je paspoort en je bankkaart niet mag vergeten als je op vakantie vertrekt. Ook aan de meeste kledij wordt wel gedacht. Maar dat zijn dingen waar mama en/of papa wel voor zorgen.



Toch zijn er een aantal spulletjes waar je niet meteen aan denkt maar die je reis zeker aangenamer kunnen maken zoals:

Waterschoenen: uitermate handig als je op je vakantiebestemming geen mooi wit strand tegenkomt maar eentje met stenen of heel veel schelpen. Bovendien beschermen deze schoenen je voetzolen tegen onzichtbare zandkruipers in de zee of tegen heet strandzand.

Plastic zakjes: Ok, deze krijg je natuurlijk ook in de winkeltjes die je gaat bezoeken maar het is toch handig om ze al bij te hebben. Zo kan je je vuile was al sorteren (als mama dat al niet gedaan heeft), je kan de zakjes gebruiken bij het schelpenrapen. En ja, het is ook altijd handig om een zakje bij de hand te houden tijdens lange autoritten of busreizen.

Oordopjes: Deze zijn zeker onmisbaar als je op vakantie vertrekt. Niet alleen helpen ze tegen de druk op je oren tijdens het opstijgen en dalen van het vliegtuig maar ze helpen ook tegen ambetante broertjes/zusjes die blijven babbelen of tegen een snurkende papa (of mama).

En wat je zeker niet mag vergeten, is een lijstje van dingen die je absoluut wil doen of wil bezichtigen tijdens je vakantieperiode.

Lijstje

Naast je 'to do'-lijstje, moet je ook rekening houden met rare buitenlandse wetten. Ja hoor, niet alleen in België krijg je voor de gekste dingen een boete.

Wij sommen graag enkele wetten voor je op:

- In Frankrijk is het verboden om te kussen in de trein.
- In Zwitserland is het verboden je auto te wassen op zondag.
- In Denemarken is het verboden de auto te starten als er iemand onder ligt.
- In Engeland mag een vrouw in een openbaar vervoersmiddel geen chocolade eten.
- Als je een Schot ziet in York, is het wettelijk toegestaan hem te beschieten met pijl en boog... behalve op zondag!



Vervolg: ik ga op reis en ik neem mee ...

- In Israël mag je niet met de fiets rijden zonder een vergunning en je mag er geen beren meenemen naar het strand.
- In Rusland kan je een boete krijgen als je auto niet schoon genoeg is.



Vond je dit al raar? Zoek dan zeker de regels van Amerika maar eens op.

Daar kan het nog gekker:

- In Alabama mag je geen domino spelen op zondag.



- In Chicago mag je niet gaan vissen in je pyjama.
- In North Carolina mag je niet vals zingen.
- In Californië is het verboden een paard met opzet te laten struikelen.
- In Alaska mag je schieten op beren maar je mag ze niet wakker maken voor een foto.
- In Vermont mogen vrouwen alleen een kunstgebit dragen als ze hiervoor schriftelijke toestemming hebben van hun echtgenoot.
- En je mag niet giechelen in Montana.



Etiquette

Als je naar een ander land vertrekt, vergeet dan ook niet even op te zoeken wat de etiquette-regels zijn van dat land.

Wat is etiquette? Wel, dat heeft te maken met beleefdheidsregels. Zo zeg je bij ons 'dankuwel' als je iets krijgt, je geeft een hand en zegt 'dag meneer' of 'dag mevrouw', je wast je handen na een toiletbezoekje... Je snapt het nu wel zeker?

Als je naar China gaat, mag je enkele regels gewoon aan je laars lappen. Zo mag je boeren, rochelen, smakken en spuwen tijdens het eten. Botjes en visgraten gooi je in de minder sjieke restaurants gewoon op de grond. Je eet met je ellebogen op de tafel, je praat er gewoon met je mond vol en je mag proeven van andermans bord. Leuk hé! 😊

In Japan daarentegen mag je niet eten op straat of in het openbaar. Dat vinden ze daar echt ongeleefd.

In Indonesië is het ongeleefd elkaar aan te raken of te zoenen. Je mag als jongen nooit een meisje op de wang kussen, want dat betekent 'ik wil met je trouwen'.



Het aanraken van iemands hoofd wordt gezien als een slecht voorteken.

Voorbereiding

Onthoud dus goed dat als je op vakantie vertrekt, je ervoor zorgt dat je weet wat je te wachten staat. Je kan heel veel informatie terugvinden op het internet.

Wij wensen je alvast een prettige vakantie!

DE KLAS VAN JUF CAMY

De splinternieuwe klas van juf Camy (zorgjuf)

De verbouwingen aan de trap zijn achter de rug. Beneden naast de opvang is er een grote klas gemaakt waar de leerlingen van 3A nu zitten. Boven is er een zéér mooi lokaal gekomen dat aansluit op de speelplaats boven. Vanaf de benedenspeelplaats zie je de drie hoge ramen. De klas is lang en smal, maar met de grote ramen en de spiegel lijkt het toch ruim. Er kunnen 10 leerlingen werken. De nieuwe tafels en stoelen maken het schitterend. De frisgroene pennendoosjes op elke tafel en enkele leuke groene accessoires maken de klas kindvriendelijk. Elke dag wordt er gewerkt met leerlingen die iets moeilijk vinden of die net een grotere uitdaging nodig hebben. Ook worden er de AVI's en andere testjes afgenomen. Deze nieuwe klas wordt door veel verschillende leerlingen gebruikt. Het is prachtig! Het schoolbestuur heeft hier samen met de directie weer voor gezorgd. Dank u.

Juf Camy Auwerx



En weetjes ...

Maandag 1 september

Op maandag 1 september start het nieuwe schooljaar. Voor ouders die moeite hebben om hun kinderen achter te laten, kunnen die morgen terecht aan de grote poort voor een bakje troost ...



Inschrijvingsbeleid en capaciteitsbepaling

Vanaf schooljaar 2013-2014 moeten alle basisscholen hun capaciteit op voorhand bepalen. Dat wil zeggen dat ze moeten aangeven voor hoeveel leerlingen er plaats is. Deze capaciteit kan jaarlijks wijzigen.

Meer info: www.bsboxbergheide.be

Altijd lange gezichten 's ochtends ?

Verras vanaf september je gezinsleden met een mopje in hun melktas, brooddoos, jaszak, tandenborstelhouder enz ... Hihi 😊

Surf naar www.ouderraadboxbergheide.be en download onze moppenkaartjes.

Grote vakantie!

De school eindigt op vrijdag 27 juni om 12u15. In de namiddag is er geen opvang voorzien.

NIET VERGETEN !

Op 28 augustus van 16u tot 18u is er openklasdag en kan je komen kennismaken met de nieuwe klas en juf of meester.

Ter Heide-dag op school

Om de twee jaar wil de kleuter- en lagere school van Boxbergheide zijn solidariteit betonen voor de gasten van Ter Heide.

De levenslange kwaliteitszorg garanderen voor elk van de meer dan 400 bewoners met complexe zorgvragen is een opdracht die in Ter Heide elke dag opnieuw heel ernstig wordt genomen.

Daar zijn naast gemotiveerd en creatief personeel ook heel veel financiële middelen nodig naast de normale werkmiddelen, die van de overheid komen.

De school steunt de sponsoractie 'Fietsen voor Ter Heide' van de Wielclub 'De Jokers' uit Boxbergheide. Dit jaar gaat de fietstocht naar het bedevaartsoord Rocamadur en eindigt in Bordeaux.



Deze wielclub is voor de school zeker geen onbekende: een gewezen directeur, een lid van het schoolbestuur, opa's van kinderen. Ze leveren als vrijwilligers elk jaar ondersteuning bij de vele fietstochten en fietsproeven, die de school organiseert.



De laatste week van het schooljaar zijn er enkele activiteiten gepland. Voor de kleuters is er een ritje met een huifkar. Leerlingen van de lagere school wandelen of fietsen voor Ter Heide. De Jokers bezorgden ons ook een informatief filmpje dat in alle klassen werd voorgesteld.

Door uw bijdrage steunt u de inspanningen van uw (klein)kind, de Jokers maar uiteindelijk de gasten van Ter Heide, waarvoor deze fietstocht is georganiseerd.

In naam van de bewoners van Ter Heide en de Jokers van harte dank voor uw steun aan dit project.

Rik Geerts

Gewezen directeur zorg van Ter Heide
Coördinator sponsoracties de Jokers



Zaterdag en zondag 17 & 18 mei



Op 17 en 18 mei stond het jaarlijkse schoolfeest gepland. Het is ieder jaar weer bang afwachten of de weergoden ons gunstig gezind zullen zijn... Maar laat daar dit jaar geen twijfel over bestaan! Het zonnetje heeft haar werk meer dan goed gedaan!

De optredens stonden allemaal in het teken van de film "A night at the museum". Een film over een museum waar 's nachts de tentoongestelde items tot leven komen. Cowboys, fotografen, Chinezen,... ze passeerden allemaal de revue in de prachtigste outfits en de meest originele en leuke dansjes!

Na de inspanning komt de ontspanning. De speelkaarten vlogen de deur uit. De kinderen amuseerden zich kostelijk bij de vele spelletjes. Enkele nieuwe spelen trokken de aandacht. Als een fotomodel poseren in een heuse fotohoek of je eigen

kunstwerk maken met Playmaïs. Maar ook het echte museum, met kunstwerken gemaakt door de kinderen, werd druk bezocht.

Terwijl de kinderen zich amuseerden konden ouders, oma's, opa's en vrienden de dorst lessen op het terras, aan de toog of aan de cocktailbar. De lekkere frietjes of de overheerlijke barbecue verzorgden mee de innerlijke mens.

We mogen wel stellen: het was een geslaagd schoolfeest. En of het nu was met een gewonnen fiets of een splinternieuw televisietoestel... we zagen allemaal lachende gezichten huiswaarts gaan.

We zullen alvast onze bestelling uitschrijven voor volgend jaar: graag weer goedgezinde weergoden en een zonovergoten schoolfeest want dat maakt het feest toch helemaal compleet!



TOMBOLA

De hoofdprijs voor de tombola van het schoolfeest was dit jaar een reuze TV. De gelukkige winnaar is de familie Huygen. Gioia zit in de klas van juf Heidi. Jelle in de klas van juf Ingrid.

Proficiat en veel kijkgenot !

WERKGROEP VERKEER

Verkeersactie zichtbaarheid

De tweede verkeersactie van de werkgroep verkeer is een feit. De werkgroep troepte samen om in de vroege ochtend de kinderen op te wachten aan de schoolpoort.

Diegenen met een helm en/of fluovestje of ander fluo zichtbaarheidsmateriaal werden beloond met een knipperlichtje. Dat lichtje kan bevestigd worden aan fiets, jas of boekentas. Weer extra zichtbaar dus.

Tijdens onze eerste actie, eerder op het jaar, noteerden we 36 kinderen die 'in orde' werden bevonden. Tijdens deze tweede actie, telden we er 60! En dat terwijl deze actie niet op voorhand werd aangekondigd. Uit deze 60 werden weer 3 kinderen geloot die we extra blij maakten met een cinematicket.

We zijn op de goede weg! Al is er nog een lange weg te gaan... Daarom hebben we met de werkgroep een project ingediend bij de provincie Limburg. Zij subsidiëren scholen die acties organiseren rond verkeersveiligheid. Op die manier kunnen we veel meer verkeersthema's aansnijden. Niet alleen zichtbaarheid, maar ook het parkeerbeleid, het dragen van de gordel,... staan op de agenda. Nu afwachten of onze aanvraag zal worden goedgekeurd en dan kunnen we in september starten met een verkeersveilig schooljaar!



OUDERRAADWEEKEND

Castel Notre-Dame te Remersdaal — Voeren

Ingrediënten:

- een voorzitter
- een werkgroep leider
- een werkgroep
- een aantal mama's en papa's (en hun kinderen) die zich doorheen het jaar inzetten voor de school en haar leerlingen
- een mooie, fijne locatie
- een aantal zonnestraaltjes en droog weer
- een groot pak creativiteit
- een lekker warm dekentje
- een doos met verschillende vormen van gestoordheid en gekheid

Werkwijze:

- Neem de voorzitter die ervoor zorgt dat er een werkgroep leider is die een werkgroep onder zijn hoede neemt.
- Meng de werkgroep met een half pakje creativiteit en blijf roeren totdat er een uitgewerkt concept is om een groep van zo'n 80 personen bezig te houden gedurende een weekend.

- Meng daarop de mama's, papa's en hun kinderen met het andere halve pakje creativiteit zodat er een mooie hoedenparade kan ontstaan.
- Neem een grote mengkom en gooi daar de bovenstaande mengelmoezen in tot je een glad geheel hebt.
- Strooi er tenslotte nog wat zonnestralen over.
- Om het geheel af te maken, leg je er nog wat vormen van gestoordheid en gekheid rond.
- Om te voorkomen dat het geheel afkoelt, leg je indien nodig het lekker warm dekentje er op.

Bovenstaande is alles wat je nodig hebt om er een geweldig, plezant, fantastisch, ... weekend van te maken. Het was er weer eentje dat bij gaat blijven. Hoe kan het ook anders met zo'n toffe, gekke bende waarbij je iedere keer weer een nieuw kantje van iemand leert kennen of zelfs nieuwe vrienden maakt.

Uit de klas van juf Heidi (3de kleuterklas)

Thema kunst: uitspraken van de kleuters tijdens een kringgesprek.

Kunst is ...

- ... iets zelf uitvinden. (Alessia)
- ... kunstenaars die schilderen op bladen in kadertjes. (Eline)
- ... in een museum of tentoonstelling je kunstwerken laten zien. (Genet)
- ... mensen die mooie dingen maken wat wel of niet bestaat. (Elisa)
- ... een balletje weg toveren uit je hoed – goochelen/kunstjes doen. (Alper)
- ... als de juf van de grote kinderen iets op het bord tekent, moeten de kinderen dat natekenen. (Vanessa)
- ... een kom die er staat, kunnen natekenen. (Elian)
- ... een mooi schilderij dat je wilt kopen van de kunstenaar en dat hang je in je kamer. (Lotte)

Uit de klas van juf Patricia en meester Bart (2C)

Fien

Er was schoolreis op 27 mei naar Toverland. Ik ben 2 keer in het treintje geweest met Anna, Ine en Iluna. En ook 2 keer in de boomstammen met Ine, Anna en Iluna. 1 keer de blauwe waterglijbaan dat was met Anna en 1 keer in de zwarte glijbaan dat was met Anna. En in de theekopjes dat was met Anna en Iluna. In het winkeltje met Ine, Anna, Iluna. Daar heb ik een lolly gekocht.

Het schoolfeest was op 17 en 18 mei. We hebben op een liedje gedanst. We waren cowboy. Ik kreeg een speelkaart van mijn mama. Ik was op het springkasteel toen mijn speelkaart vol was. Mocht ik de speelkaart gaan inruilen voor iets.

De sportdag was op 15 mei. We hebben gedanst en we hebben gelopen. Met ballen gegoid. We hebben vergesprongen en we hebben estafetten gedaan.

Seppe

In Toverland was het leuk. Ik was in een kasteel geweest en helemaal op de hoogste glijbaan geweest en ook op een grote toren geweest en er van gegaan met Joe van de glijbaan.

Hamza

Ik heb heel veel gelopen met de tennisbal, vergegoot, veldlopen met de andere klassen, hiphop gedanst met de klas, bol optillen (dies heel zwaar).

Toverland 27 mei. Ik ben in de tassen geweest, ik ben één keer in het gekke huis geweest en op de trampoline.

Uit de klas van juf Patricia en meester Bart (2C) : VERVOLG

Ine

15 mei was het sportdag. Het was super fijn. Als eerste was iemand uit een andere school. Als tweede was Dikra. En als derde was ik. We hadden veel leuke dingen gedaan.

Met de klas waren we naar Toverland geweest. Met mijn vrienden zijn we in het gekkenhuis geweest en de boomstammen en het treintje en de theekopjes geweest en de bobslee. En dat was superfijn.

Het schoolfeest was fijn! En ik danste op het liedje van de Dikdackers. We moesten een hoed opzetten, een geruit hemd en een broek en we kregen nog een sjaal.

Jitske

Schoolfeest. Ik was na alle dansjes gaan spelen. Toen ik mijn laatste spel was gaan spelen, was ik van de trampoline gevallen en toen was mijn elleboog gebroken. We dansten de cowboys indianen. Je kon daar eten en drinken.

In de klas leren we veel te goed. De juf of meester helpt ons. De leraars zijn lief en leuk en soms ook grappig. Soms spelen we een spel of kijken we filmpjes of we dansen.

Mohamed Amine

Ik ging naar Toverland. Ik ben in de trein geweest. En ik ben in de draaimolen geweest. En ik ben in de boomstammen geweest. Ik ben in de speeltuin geweest en ik ben ook in de waterglijbaan geweest met matjes om op te liggen.

We moesten veldloop doen en ik stond op de 4de plaats en we moesten oefenen met rondjes lopen en ik stikapot bij mijn 10^{de} ronde maar ik was nog door aan het lopen en als ge moe was dan mocht ge wandelen.

Joe

Wij lopen heel veel rond en wij hebben een zware bal gepakt.

Lander

De sportdag 15 mei. We hebben verspringen gedaan en ook een reis en ik was 4de en we hebben gedanst en ik was 2 keer gevallen: een keer in de wedstrijd. Normaal was ik derde daarom heb ik toch een meedaje gekregen. We hebben een bal moeten zigenzagen en met een bal gegooid.

Achraf

Toverland 27 mei. Eerst waren we een plek gaan zoeken, waar je naar boven kon klimmen. Je moest je schoenen uit en je sokken uit en nog veel meer. En toen moesten we eten en toen waren we weer aan het spelen. En toen waren we in de bus en een vrachtwagen reed tegen de bus. En toen waren we in een andere bus en toen waren we terug op school.

Joran

Schoolfeest 17 + 18 mei. Heel mooie liedjes en ook heel leuke prijzen en het allerleukste vond ik de spelletjes.

Jore

In onze klas. We leerden nieuwe tafels en we leerden ook hoofdletters. We hadden nieuwe vakken zoals W.O., taal, wiskunde, muzo. Het was hier fijn! We leerden toetsen en we knutselden. Heel fijn was het hier!

Christiaan

We zijn 's morgens vertrokken met de bus en we moesten een uur rijden en toen gingen we rondwandelen. En toen mochten we spelen en ik was in de boot en toen ging ik twee ijsjes eten en toen naar de show

Uit de klas van juf Patricia en meester Bart (2C) : VERVOLG

kijken en toen gingen we terug naar huis en de bus was stilgevallen. Maar toen mochten we met de andere bus mee naar huis.

Anna

We zijn op schoolreis naar Toverland geweest. Ik was in de boomstammen geweest en in het treintje en in nog veel meer.

Op het schoolfeest heb ik op het liedje "Kom pak je lasso maar" gedanst en na de dansjes heb ik bekertjes opgehaald.

Emir

Ik teken met de kunstenaar. Wij zijn naar Toverland gegaan. Wij zijn op 27 mei op schoolreis gegaan. Ik ga elke dag naar de computerles.

Schoolfeest. Het gaat over een lied over cowboys en indianen. Het was weer leuk. Een meisje had haar elleboog gebroken.

Louis

Toverland: ik ben in de boomstam geweest. Sportdag: ik heb activiteiten gedaan. Schoolfeest: ik heb gedanst en gespeeld en daarna ben ik naar huis gegaan.

Computerles gehad op Pizap van die fruit mannen. En ik ga trainen vandaag en ik ben gisteren op stap geweest.

Moira

Turnen: op de grote balken lopen. En vier rondjes lopen. En op de kleine balk lopen. En op het kleine raam klimmen.

Schoolreis Toverland: op de theekopjes geweest. En in de autootjes en op de trampoline.

Amber

Op de grote balk lopen. Vier rondjes lopen. Op het klimraam klimmen. Op de kleine balk lopen.

In het gekkenhuis van de tovenaar. In de theepotten die ronddraaien. Autootjes: in de eerste auto. De rups: het tweede stukje van de rups.

Door

Schoolreis 27 mei. Ik ben in het gekkenhuis geweest en daar zijn wiebelende planken en ik ben in de kopjes thee geweest.

Sportdag: dribbelen met de bal, met het bakje gooien met muziek, de grote veldloop.

Lenny

De schoolreis 27 mei: we waren met de bus naar Toverland geweest. We waren samen in de boom gegaan terwijl het regende. We zijn heel nat geworden toen we terug kwamen en we zijn op de toren geklommen. En als je boven was, dan was er een glijbaan.

Gloria

De schoolreis 27 mei: we zijn op schoolreis geweest naar Toverland. Het was cool het was leuk. En je kon heel veel lekkers kopen: snoepijsjes en knuffels ook. We zijn met de bus gegaan.

Jules

Sportdag: we moesten veel rondjes lopen en we moesten ook verspringen. En we moesten ook hiphop dansen en we moesten ook dribbelen en we hadden ook gepicknickt. En we moesten ook snel lopen en we moesten ook gooien met de ballen.

Uit de klas van juf Shana (3A)

Wist je dat...

- ⇒ we vanaf mei een nieuwe leerling mochten verwelkomen? Haar naam is Celine en ze is afkomstig uit Blankenberge.
- ⇒ we ook zeer droevig nieuws hadden? Phoebe haar geliefd hondje is overleden. Veel sterkte Phoebe!
- ⇒ we op schoolreis zijn geweest naar Toverland? We zijn 's morgens met de bus vertrokken naar Toverland. De busrit duurde wel eventjes, maar eens daar hebben we ons super geamuseerd. Het was echt heel tof! We hebben zowel buiten als binnen gespeeld. Namiddag gooide de regen wat roet in het eten, maar ook dat kon de pret niet drukken. Kortom: de leukste dag van het schooljaar!
- ⇒ dit schooljaar super fantastisch leuk was? En we wensen iedereen binnenkort een geweldige vakantie!



Uit de klas van juf Vera (5B)

Robyn

We zijn met de hele klas naar de "Uitdaging" geweest. Met de fiets! Onze meesters heten: Dirk en Roel. We hebben veel teamwork moeten doen. En hebben daardoor veel "Uitdaging"-records gebroken.

Arne en Maarten

Een vrouw komt in een café en vraagt 19 biertjes en de barman zegt: "19 biertjes? Dat is veel!" Dan zegt de vrouw: "Er staat daar een bordje: er wordt niet ingeschonken onder de 18."

Tom

Twee onzichtbare mannen kwamen elkaar tegen. De ene zei tegen de andere: "we hebben elkaar al lang niet meer gezien."

Melanie

De maker gebruikt het niet. De koper gebruikt het niet en de gebruiker weet niet dat die het gebruikt.

Wat is het ? Een doodskist.

Bo, Tine en Lieke

Liefde is net als water: sommigen spelen ermee terwijl anderen ervoor vechten.

Nieuws uit onze klas:

- ⇒ Wist je dat Jorrit zijn overgrootvader gestorven is op 14/05/2014?
- ⇒ Wist je dat Emma K. haar voet sterk heeft verzwikt in onze heide?
- ⇒ Wist je dat Kyara met een linker gebroken wijsvinger rondloopt?
- ⇒ Wist je dat alle ijsjes bijna uitverkocht waren tijdens het schoolfeest?
- ⇒ Wist je dat Enrique met zijn 3 zusjes in "Het Laatste Nieuws" heeft gestaan (tweelingen)?

Uit de klas van juf Veerle (4C)

Anastacia

Hallo allemaal. Anastacia hier uit 4C! Ik vond het schooljaar super tof! En Bobbejaanland ook zeker de Tyfoon! Ik vind het wel spijtig dat het schooljaar al bijna gedaan is ik ga juf Veerle super hard missen! Ik hoop dat jullie dit fijn vonden! Daag!!

Jorrit

We zijn met het 4^{de} en 5^{de} leerjaar naar Bobbejaanland geweest. Het was heel fijn en ik zal die dag nooit vergeten.

Hoe maakt een dom blondje puree?
Ze schilt de kroketten.

Renee

Hoi hoi hoi. Ik ga jullie iets vertellen over mijn schoolreis. We zijn naar Bobbejaanland geweest en veel kinderen zijn in de Tyfoon geweest. Het was een super dag geweest.

Uit de klas van de 3-jarige kleuters

Het schooljaar zit er op,
het was dit jaar echt top!

Lachen, gieren, en heel veel spelen,
er was niet veel tijd om ons te vervelen.

Een bezoekje hier, een uitstapje daar,
onze mama's en papa's stonden altijd klaar.

Dansen op het schoolfeest deden we goed,
we waren zo schattig met onze apen- en tijgersnoet.

De laatste weken beleefden we nog veel plezier:

een schoolreis, een picknick, een ijsje eten,
ook een leuke verrassingsdag van onze ouderraad om nooit te vergeten.

Lieve schattenbollen van ons,
we wensen jullie een superleuke vakantie met veel zon en plezier,
jullie hebben een plaatsje in ons hartje hier.

Dikke zoenen en tot volgend schooljaar.
Juf Ingrid, Juf Marga,
Juf Sabine en Juf Lien.

Uit de klas van juf Lissy (4A)

Schrijver Michiel/verteller Alessio

Multiculturele dag. We zijn naar de moskee geweest. We hebben een koekje en drankje gekregen en veel uitleg. En toen zijn we naar de eetzaal gegaan en we hebben lekkere dingen gegeten van verschillende landen zoals: pizza, Nutella-taart, rijstballen, pudding, wafels, gelukskoekjes, minni dones. Het was een superdag.

Schrijf iets moois voor de geweldigste juf:

- * de leukste (Luca)
- * je bent mooi (Yassine)
- * de origineelste (Moana)
- * je hebt mooie haar (Michiel)
- * de leukste (Mirte)
- * de mooiste juf (Lien)
- * creatief (Juna)
- * leukste juf (Giada)
- * de fijnste juf (Davina)
- * de grappigste juf (Zara)
- * de leukste juf en de liefste juf (Alessio)
- * je bent er altijd voor ons (Mohammed)
- * de leukste en de grappigste juf (Anke)
- * je zorgt altijd voor ons (Fedro)
- * PERFECT! We gaan je missen (Luna)
- * je was een goeie juf. Spijtig dat het om is (Alyssia)

Stagiaires in de klas (Zara en Giada)

Hallo allemaal, wij komen helemaal uit 4A om over onze stagiaires te vertellen. Ze heten Ellen en Charlotte. Ze hebben eens een hele week les mogen geven en het was GEWELDIG.

Dit deden we allemaal:

- * bokrijkganzenbord
- * rekenen
- * en andere fijne lessen
- * cupcakes versieren en opeten
- * en happy on happy gedanst enz..

Luna en Alyssia

Het schoolfeest. Het thema was "night at the museum". Juf Corina had het dansje gemaakt. We hebben nog nooit zo een mooi dansje gehad. Ze heeft ons goeie plekjes gegeven zodat alle ouders hun kinderen kunnen zien. Juf Corina hielp elk kind als de beste. Wie het niet zo goed kon, mocht graffiti spuiten want dat was ook fijn voor de kinderen. We konden drank en eten kopen zoveel als je wou. Zo, dit was het schoolfeest van 2014!!

Moana en Mirte

Welke juf kan het zijn? We vinden ze allemaal fijn. Juf Peggy, Juf Vera en Juf Marleen. Ze zijn één voor één top. Welke lessen gaan we leren, frans en taal? Het kan me niet schelen. We gaan leren, één voor één. Welke kinderen zullen er zijn? Ze zijn toch allemaal fijn!

Duvina en Lien

4de leerjaar was zo top. Afscheid nemen is niet tof. Fijn getekend en gerekend. Hoe het moet, dat doen we goed. We zitten op onze banken, aan 't nadenken over de juf haar klanken. Met zorgen hier en daar. Bedankt, juf Lissy, voor dit mooie jaar!

Centk en Luca

Jantje zijn vader heeft drie zonen: Pief, Poef en ... Jantje.

De krant is bijna verleden tijd. De televisie heeft haar taak overgenomen. Maar waarmee moeten we dan in het vervolg een vlieg doodslaan?

Twee ijsberen komen elkaar tegen in de woestijn. Het heeft hier nogal gevroren. Kijk eens hoeveel zand ze gestrooid hebben om niet te glijden.

Uit de klas van juf Ann W. (3C)

Kaat

Het schooljaar is bijna voorbij. Ik vond het heel fijn in de klas. Ik vond de juffrouw super. Ik heb nog nooit zo een fijne juffrouw gehad.

Lyandra

Waarom kijken Jantje en Marietje altijd uit het raam als het onweert?

Uitkomst: omdat ze denken dat er een foto wordt gemaakt.

Mila

Het schoolfeest was zo fijn. We hadden het liedje: Money, Money, Money van Abba. Dat was een geweldig liedje in een heel mooi dansje. En de activiteiten waren zo Cool!!

Faiza

Ik, Kyandra, Ikram en Sofia waren in een schorpioen en het was aan het hagelen. En we waren kletsnat. Toen moesten we weer in de bus en toen kwam ik thuis en lekker in bad!!

Tom

Het schooljaar is bijna voorbij. Het was echt super. De juffrouw was heel leuk en grappig. Het was heel fijn in 3C!!

Ikram

Op schoolfeest was het heel leuk. Iedereen heeft heel goed haar/zijn best gedaan en natuurlijk ook de juffrouwen. Alle dansjes waren mooi en ik vond het heeeel leuk.

Emma

Met het schoolfeest heb ik op een heel leuk liedje moeten dansen van Abba met Money en het was echt geweldig. Zaterdag was bijna de hele klas daar en zondag was de helft er maar. Het was het leukste lied in dit jaar.

Kynan

Janje ging wandelen met zijn oma en toen vond Janje een briefje van 20 euro. Toen vroeg hij aan oma: "mag ik dat pakken?" "Nee alles wat op de grond ligt is vuil." Toen zag Janje een handtekening van

Justin Bieber. Toen vroeg Janje: "Mag ik die pakken." "Nee alles wat op de grond ligt is vuil" Toen lag zijn oma op de grond. "Pak mij op." "Nee, alles wat op de grond ligt is vuil."

Emre

Het was heel fijn om naar Toverland te gaan. Ik ben in de Troy geweest met Zachen en Luca. Ik had een burger gekocht voor 4,50 euro. Ik ben bijna op de alle attracties geweest. Er was heel veel volk.

Thomas

Het 3^{de} leerjaar ging op schoolreis. We gingen naar Toverland. Waar ik in ging: de boomstam, de boot, in de wildewaterbaan en de Troy, dat was de leukste attractie.

Selina

Hallo, ik vond dit schooljaar heel leuk en zeker juf Ann. Ik vond het wel moeilijk maar het is nu alweer voorbij en volgend jaar naar het vierde. Ik hoop dat de juf die ik dan zal hebben even leuk is. Juf Ann, jij was echt super!

Morgan

Het schooljaar is bijna voorbij en dat is heel spijtig want mijn juf was heel leuk. Ze leerde me allerlei dingen en ik had een leuk klasje.

Irem

Hallo iedereen, het schooljaar is bijna voorbij. Wat jammer, je gaat misschien je vrienden niet zien en je lieve juffrouw. Al die fijne dagen. Wat jammer, maar het is zo!! Daaag...

Ben

Het schooljaar is bijna voorbij en ik zit in het 3^e leerjaar. Ik had de beste juf ooit. Ik zat in 3C bij Juf Ann Wynants en het was een heel fijn schooljaar. Ik vind het jammer dat ik volgend jaar bij een andere juf zit.

Vakantierit met kinderen in de auto

Zo hou je het leuk op de achterbank

De lange autorit op weg naar de vakantiebestemming is voor uw kinderen een zware opdracht. De reis met kinderen in de auto wordt voor alle inzittenden een stuk draaglijker door geregeld te stoppen zodat iedereen even de benen kan strekken.



Een goed kinderzitje is niet alleen verplicht en veilig, maar geeft uw kind ook het nodige comfort voor een lange rit.

Tips om kinderen bezig te houden in de auto

Een goede DVD-speler met een of meerdere schermen kan voor heel veel rust zorgen. Met een koptelefoon op zitten de kinderen helemaal in de film, terwijl u gewoon een gesprek kunt voeren.



Een tablet of smartphone om spelletjes op te spelen.

Leuke spelletjes: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Tien rode auto's... en tientallen variaties.

Lees-, kleur- en spelletjesboeken.



Wagenziekte

Wagenziekte is heel vervelend.

Huis-tuin-en-keuken oplossingen:

- Zorg dat je naar buiten kijkt naar een vergelegen punt.
- Eet geen vet voedsel.
- Zorg voor frisse lucht.
- Drink geen koolzuurhoudende drank.
- Voorkom abrupt remmen, optrekken en kies rechte wegen in plaats van slingerwegen.
- Reis 's nachts.
- Stop regelmatig en stap de auto uit.
- Pleisters, pilletjes of een accupressuurbandje verkrijgbaar bij de apotheek

Tot slot

Maak vooraf een checklist van dingen die je zeker niet mag vergeten:

identiteitskaarten (ook van je kinderen), rijbewijs, de vereiste en originele boorddocumenten (inschrijvingsbewijs, verzekeringsattest, gelijkvormigheidsattest, keuringsbewijs),... Kijk tijdig na of je nog verzekerd bent en wat er juist gedekt is. Een speciale verzekering voor pechverhelping in Europa is zeker geen overbodige luxe. Koele dranken, een zonnebril, ... maar vergeet zeker niet je goed humeur en een beetje hoffelijkheid.

Prettige vakantie.





Prachtig weer tijdens het schoolfeest. Veel volk. Mooie nummertjes van de kinderen. Een hard werkende ouderraad.

Aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen een hele dikke merci. De opbrengst zal besteed worden aan de verfraaiing van de laatste vijf klassen, die grenzen aan de speelplaats boven.

Tijdens de vakantie worden dus nog vijf klassen aan de zijde van de speelplaats boven onder handen genomen. In ieder lokaal komen wandkasten, een bureau voor de leerkracht en rolgordijnen. Deze klassen worden allemaal geschilderd. Alles zal klaar zijn voor het begin van het nieuwe schooljaar. Ook hebben we een zitmaaiër aangekocht voor het onderhoud van onze graspleinen.

Voor de vierde keer legden onze leerlingen van het zesde leerjaar een fietsexamen af. De politie stippelde voor ons een parcours uit van ongeveer acht kilometer. Op verschillende punten werden controleposten voorzien. Alle leerlingen legden met succes het examen af. Onze dank aan de "agenten" (ouders en jokers) en zeker aan Luc Gerits de coördinator.

Alle kinderen van de school maakten een leuke schoolreis, ondanks het mindere weer. De kinderen van het tweede leerjaar kregen aan het einde van de dag nog een extra attractie. De bus had met panne af te rekenen. Een uurtje later waren ook zij terug. Aan de ouders: bedankt voor uw begrip.

Tijdens de laatste week van het schooljaar plannen we een actie voor Ter Heide. Voor de kleuters staat een huifkartocht op het programma. Kinderen van de lagere school doen een sponsortocht: wandelen of fietsen .

De vijf jarige kleuters nemen afscheid van hun kleutertijd op donderdag 19 juni. Ze

Meester Piet aan het woord

verzorgen dan een proclamatie voor de ouders in de Schalm.

Om hun schoolloopbaan in schoonheid af te sluiten houden de zesde klassers, samen met hun ouders, op dinsdag 24 juni 2014 een proclamatie. Op vrijdag 27 juni 2014 nemen deze leerlingen afscheid in de misviering van 9.00 uur.

Donderdag 26 juni na de school, is er mogelijkheid tot een contact met de leerkracht van uw kind, om even de resultaten te bespreken..

Voor de leerlingen eindigt het schooljaar op vrijdag 27 juni 2014 om 12 uur 15.

Vrijdagmiddag 27 juni is er **geen** opvang.

Zaterdag 28 juni begint voor de kinderen de welverdiende grote vakantie.

Tijdens de vakantie is het secretariaat open tot en met 2 juli. We zijn terug uit vakantie op maandag 25 augustus 2014. Inschrijven van nieuwe kinderen kan dan tussen 10 en 12 uur.

Donderdag 28 augustus is er een open klasmoment van 16 tot 18 uur. De kinderen kunnen dan even kennis maken met de nieuwe klas.

De eerste dag van het nieuwe schooljaar is "**maandag**" 1 september 2014.

Voor u allemaal: een toffe vakantie, met vele dagen zonneshijn.

Tot maandagmorgen één september.

Piet Anthonissen,
Directie



Eerste communie op 10 mei 2015.
Schoolfeest op 30 en 31 mei 2015.

Juffrouw Lissy

Mijn naam: **Lissy Lieben**

Mijn taken op school: klasjuf van het vierde leerjaar

Zo kennen de kids mij: om het met hun woorden te zeggen
"de juf die er anders uitziet"

Mijn hobby's: koken, juwelen maken, mijn 3 kinderen rondrijden



Mijn favoriete schoolvak: keuzewerk

Mijn saaiste les: ik kan helemaal niet goed zingen, dus dat doe ik dan ook niet graag (lang leve de cd's)

Dit vind ik echt cool: zien hoe kinderen elkaar helpen en openbloeien

Dit vind ik echt stom: iemand uitlachen & afscheid nemen van "mijn kids" eind juni

Leukste stripfiguur: Jommeke, maar helaas kennen veel kinderen die al niet meer

Mijn lievelingsdier: mijn hond Gucci (Franse bulldog) en konijn Luigi

Het lekkerste eten: frieten en "neuzekes"

Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Heel de klas, dan maken we er een leuke schoolreis van...

Mijn grootste wens voor de toekomst: Dat ik de kids die in mijn klas zitten, heb kunnen raken tot diep in hun hart en ze mij nooit zullen vergeten...



Juffrouw Ingrid

Mijn naam: **Ingrid Taens**

Mijn taken op school: kleuterjuf van de eerste kleuterklas, 3 jarige kleuters

Zo kennen de kids mij: juf Ingrid



Mijn hobby: winkelen, lekker eten en op vakantie gaan

Mijn favoriete schoolvak: zingen met de kleuters

Mijn saaiste les: poppenkast spelen

Dit vind ik echt cool: als alle kleuters aanwezig zijn in mijn klasje en allemaal enthousiast meedoen

Dit vind ik echt stom: als kleuters elkaar pijn doen

Leukste stripfiguur: Jommeke

Mijn lievelingsdier: mijn hondje Mops

Het lekkerste eten: pasta

Naar een onbewoond eiland neem ik mee: mijn kinderen en mijn hondje Mops

Mijn grootste wens voor de toekomst: dat iedereen die ik ken gelukkig en gezond mag leven



Fruitsla

Je hebt nodig voor twee personen:

1 citroen
2 bananen
2 sinaasappelen
1 peer

1 appel
enkele druiven
2 halve perziken uit blik
1 pakje vanillesuiker
3 eetlepels suiker



STAP 1

Pers de citroen uit.



STAP 2

Breng het citroensap met de suiker en de vanillesuiker heel eventjes aan de kook in een kleine pan.



STAP 3

Schil het fruit en snij het in kleine stukjes.



STAP 4

Meng het fruit door elkaar om te voorkomen dat de appel en de peer bruin worden.



STAP 5

Snij ook de perziken in kleine stukjes en voeg alles bij de siroop.



STAP 6

Meng goed en doe alles in een kom.



STAP 7

Laat de schotel ca. 1 à 2 uur in de koelkast staan.



STAP 8

Dien op met slagroom en/of met ijs.



Vraag eerst even aan mama of papa als je dit recept wil uitproberen.

Let op! Wees voorzichtig met gesmolten suiker.

Alles klaar ...

SMAKELIJK !

MET 'KO' DE NATUUR IN

Op vakantie ...



Hallo allemaal,

Voel je de vakantiekrabbels al? Ga jij ver weg? Ik deze keer wel. Ik trek erop uit naar het zuiden van Frankrijk. Voor de eerste keer met de tent. Ben toch een beetje zenuwachtig om in een tent te slapen. Hopelijk zitten er niet te veel mieren, want die komen op mijn choco af ...

Als jij ook op vakantie bent, moet je maar eens goed rondkijken. Ben je ver weg van hier, dan gaan de planten en dieren er anders uitzien. Misschien zie je wel een hagedis die zit te zonnen, want dat doen deze diertjes graag. Of misschien zie je wel een Edelweiss als je in de bergen zit.

Maar ook als je niet zo ver weg gaat, is hier vanalles te zien. Ben je al eens op de top van een terril geweest? Dit kan je doen op Connecterra (Maasmechelen). Hier heb je een heel mooi uitzicht over het Nationaal Park Hoge Kempen (Het grootste natuur-gebied van Vlaanderen).

Nog dichterbij in Bokrijk of in het Heempark zijn er veel leuke activiteiten. Je kan er zelf brood bakken of iets leren rond bijen. Ik heb de verschillende data in de kalender hiernaast laten opschrijven.



Veel plezier tijdens deze vakantie, en veel buiten spelen en genieten van de zon ...

NIET VERGETEN: Als je onderweg bent, kijk dan even of je niet enkele grote dennenappels ziet. Verzamel ze , want tegen de winter gaan we hier iets leuks mee doen!

Tot de volgende keer ...

Je vriend Ko.



KALENDER 2014

JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER
1	1	1 Start van het schooljaar
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13 Heempark 14-17u brood bakken	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17 Heempark 14-17u brood bakken	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24 Heempark 14-17u bijenwereld	24
25	25	25
26	26	26
27 Heempark 14-17u bijenwereld	27	27
28	28 Open klasdag 16-18u	28
29	29	29
30	30	30
31	31	

PRETTIGE VAKANTIE

en tot volgend schooljaar.

Vakantie is fijn,
dat kan je niet ontkennen!
Vakantie moet er altijd zijn,
dat moet ik wel bekennen...

Met je voeten in het zand,
een lekker ijsje in de hand.
Niks leuker bestaat,
midden op het strand.

Je kijkt er naar uit,
al heel lang.
En dan is het zover,
de vakantie is in gang!

Alle stress,
even weg.
Wat fijn!
De vakantie zou er altijd moeten zijn!

